

Winterswijk-Kotten, 29 juli 2009

Een prettig vervolg op het artikel mobilisatie 1938-1940:

Huissenaren in Winterswijk-Kotten tijdens mobilisatie en begin oorlog 1940 geschreven door H. Hoen en gepubliceerd in: Mededelingen jaargang 34 nr. 2 2009.

Naar aanleiding van bovenstaand artikel ben ik uitgenodigd door Willem Wilterdink om met de nazaten van Hent Gertsen, Piet Evers en Wim Willemsen een bezoek te brengen aan Winterswijk-Kotten om aldaar historische plaatsen van toen nog eens te gaan bezoeken.

Op 29 juli jl. was het dan zover en togen 7 personen naar Winterswijk-Kotten.

Henk Gertsen (oom van Hent Gertsen), Annie Daniël-Gertsen, met de broers Jan en Bart (dochter en zoons van Hent Gertsen) en Frans Evers (zoon van Piet Evers) en Hennie Oonk (ouders afkomstig uit die streek) en ondergetekende reisden af en werden verwelkomd bij Annie Verink-Enning (dochter van toen paardenhandelaar Enning).

Er was een lekkere Hollands/Duitse broodmaaltijd klaargemaakt door Annie met natuurlijk Kaffee und Kuchen.

Meteen kwamen de verhalen los en Annie, die zich nog vele verhalen als 6 jarig meisje kon herinneren van de gemobiliseerde soldaten bij haar vader op de boerderij, vertelde de ene na de andere anekdote over natuurlijk de Huissense soldaten die bij haar vader ondergebracht waren.

Het waren de Huissense tuinders die toen uit verveling een geweldige moestuin aanlegden met: tomaten! Het was de eerste keer dat Annie tomaten zag en kon eten, maar ze vond ze echt niet lekker.

Ook werden nog meer foto's en krantenartikelen uit de mobilisatie bekeken, en zowaar had Annie nog een foto met de Huissense jongens erop.

Nadat we Annie en Willem enkele cadeautjes, zoals een foto, een dvd van Huissen en amaryllissen uit Huissen hadden aangeboden, werd het tijd om de omgeving met de historische plekken te gaan bezichtigen.

Willem en Annie lieten ons de schuur van oude boerderij van Enning zien, die staat er nog bijna onaangeroerd bij. Dit is het gebouw dat de achtergrond vormt voor enkele foto's met militairen, die in het vorige artikel in Mededelingen nr. 34 stonden. Het gebouw staat wel op de monumentenlijst in Winterswijk.

Ook de grensstreek en het kommiezenpad werden belopen en bekeken. Ook het verenigingsgebouw Wilhelmina hebben we bekeken. Toen waren daar ook militairen gelegerd alleen de naam Wilhelmina was toen verwijderd door de Duitsers. Ook over het monument voor de 3 omgekomen Winterswijkse inwoners werd uitvoerig verteld. Het was een ontroerend verhaal.

Nadat we een lekkere coupe ijs (met Duitse wespen!) bij een Duits/Italiaanse ijssalon net over de grens in Oeding hadden genuttigd namen we afscheid van Annie. Ze was aan een rustpauze toe. We hebben zeer genoten van de verhalen die Annie ons vertelde want nu weten we wat de vaders van toen allemaal hebben meegemaakt tijdens de mobilisatie en uitbreken van de oorlog in Kotten.

Met Willem zijn we nog naar de Winterswijkse steengroeve geweest. Dat is iets unieks wat we niet in de Achterhoek hadden verwacht, een gedeelte was al stil gelegd in die diepe steengroeve had zich inmiddels al een oehoe genesteld. Echter die hebben we niet gezien in die grote diepte. Het andere gedeelte van de groeve is nog in gebruik en wordt afgegraven. Het schijnt dat die bijzondere kalklaag daar al miljoenen jaar oud moet zijn en in een bepaalde lijn ligt vanuit het Noordelijk halfrond.

Bij de steengroeve hebben we afscheid genomen van de inmiddels al 83-jarige Willem Wilterdink die ons ook heel interessante verhalen heeft verteld over het verleden.

Als dank werd Willem door Henk Gertsen een fles Mea Vota wijn aangeboden.

Iedereen kijkt terug op een zeer mooie en indrukwekkende dag welke ons werd aangeboden door Willem Wilterdink en Annie Verink-Enning. Willem en Annie nogmaals dank!

Hans Hoen.
Historische vereniging Huessen



Bij Annie Verink-Enning



Jan Gertsen, Frans Evers en Henk Gertsen



De schuur van de familie Enning in 2009
Van links naar rechts: Jan Gertsen,
Annie Daniël-Gertsen, Bart Gertsen,
Annie Verink-Enning (76 jr.) en Frans Evers.



Willem Wilterdink (83 jaar) en Annie Verink-Enning
vertellen over de omgeving van de grensstreek in
Kotten bij de schuur van de familie Enning (vergelijk de
foto maar eens met de afbeelding op pagina 3)



De schuur van de familie Enning in 1940 Met op de foto ook Wim Willemsen uit Huissen, Hent Gertsen , Piet Evers en Annie Enning (6 jaar).



Bij de Duits/Italiaanse ijssalon in Oeding.



Steengroeve



Huis en schuren familie Enning



Van links naar rechts: Frans Evers, Jan Gertsen en Willem Wilterdink.